

Khánh Hòa

THỨ TƯ
29-4-2026 (13-3 Bình Ngo)
Số 7911
NĂM THỨ BẢY MƯƠI CHÍN
Đường dây nóng: 0258.370.6666

baokhanhhoa.vn



CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA • TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA



51 NĂM
(30-4-1975 - 30-4-2026)

Mời
quét
mã
QR



• Ảnh: VINH THANH

**Hòa bình
đẹp lắm!**

TRANG 2

**Tháng Tư
về miền đất lửa**

TRANG 5

**Từ Khánh Hòa
đến Sài Gòn
ngày 30-4 lịch sử**

TRANG 7

**Trường Sa
hôm nay**

TRANG 8



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị:

• DÂNG HƯƠNG TẠI KHU TƯỢNG NIỆM CHIẾN SĨ GẠC MA

Chiều 28-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2026), 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm).

Tham gia đoàn có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính

trị và Quân khu 5. Về phía tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988 khi

làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, các đồng chí lãnh đạo thành kính dâng hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về sự kiện Gạc Ma và lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của dân tộc.

• THĂM, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Ngày 28-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đồng chí: Hồ Xuân Trường; Trần Hòa Nam và đoàn công tác đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy (phường Nha Trang), Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức và thương binh Nguyễn Thành Phong (phường Bắc Nha Trang). Tại các gia đình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và gửi lời tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; coi đây là trách nhiệm chính trị, tình cảm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là tấm gương sáng cho con cháu, Nhân dân và cộng đồng tại địa phương noi theo, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

Chiều cùng ngày, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đồng chí: Hồ Xuân Trường; Trần Hòa Nam; Trần Thu Mai đã thăm, tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng, gồm



• Đoàn công tác tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Thành Phong.

quà và tiền mặt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những phần quà được trao trong dịp này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với Nhân dân, góp phần động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị Quân đội tiếp tục đồng hành với Nhân dân, thực hiện tốt chức năng và hướng dẫn người dân làm kinh tế giỏi, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Hồ Xuân Trường trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công

tác Trung ương đã quan tâm, dành thời gian thăm, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin, động lực để Nhân dân và người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, người lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.

• LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đồng chí: Hồ Xuân Trường; Trần Hòa Nam đến thăm, làm việc với Trường Sĩ quan Thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích xuất sắc mà Trường Sĩ quan Thông tin đạt được thời gian qua. Đại tướng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu

nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”. Nhà trường cần thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm) trong quản lý, điều hành. Đồng thời, tiếp tục đột

phá đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học theo chuẩn đầu ra; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số vào giáo dục; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, chuyên gia đầu ngành; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và thực hiện tốt công tác dân vận, thắt chặt mối đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.

VĨNH THÀNH

Xã luận

Hòa bình đẹp lắm!

Năm tháng có thể lùi xa, nhưng những dấu mốc lịch sử chói lọi của dân tộc sẽ mãi là điểm tựa tinh thần bất biến. 51 năm đã trôi qua kể từ ngày 30-4-1975, khi lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh Độc Lập, giây phút lịch sử ấy đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, là thời khắc non sông liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Nhìn lại lịch sử, sức mạnh làm nên chiến thắng địa cầu ấy không gì khác ngoài tinh thần quật cường và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi ý chí của mỗi người dân hòa chung nhịp đập với vận mệnh quốc gia, chúng ta đã tạo nên một sức mạnh vô song, xoay chuyển cục diện lịch sử. Tinh thần ấy không mất đi trong thời bình mà tiếp tục được hun đúc, trở thành nguồn nội lực quan trọng để chúng ta viết tiếp “câu chuyện hòa bình”. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế nhờ chính tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay với nhiều biến động phức tạp, xung đột và bất ổn xảy ra ở nhiều nơi, chúng ta mới thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình. Để có được hòa bình hôm nay, bao lớp cha anh đã ngã xuống, bao máu xương đã thấm đẫm vào lòng đất mẹ. Chính vì thế, trân trọng và giữ gìn hòa bình không chỉ là trách nhiệm, mà còn là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của mỗi người dân Việt Nam.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc. Trong “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước, những bài học về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội càng phát huy giá trị thời đại. Chúng ta tự hào về quá khứ, tự tin ở hiện tại và tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Ngày nay, chúng ta viết tiếp câu chuyện ấy bằng một tư duy đổi mới mạnh mẽ, bằng khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Với tâm thế hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta bước ra biển lớn bằng sự tự tin của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và trọng công lý. Từ những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến những sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế đầy nhân văn, hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm và chân thành đã chạm đến trái tim bạn bè năm châu. Chúng ta giữ vững chủ quyền bằng trí tuệ và sự khôn khéo, khẳng định rằng hòa bình và phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với sự ổn định của khu vực và toàn cầu.

Nhưng suy cho cùng, giá trị cốt lõi của độc lập, tự do phải được đo bằng chỉ số hạnh phúc của mỗi gia đình. Công cuộc kiến thiết đất nước hôm nay chính là cuộc chiến chống lại nghèo nàn, lạc hậu. Từng cây cầu nối những bờ vui, từng chính sách an sinh xã hội bao phủ đến vùng sâu, vùng xa, và sự chăm lo chu đáo cho những đối tượng yếu thế chính là những gam màu tươi sáng nhất trong bức tranh hòa bình. Chăm lo cho người dân không chỉ là trách nhiệm, mà là mục tiêu tối thượng để giữ vững gốc rễ của lòng dân - thể trận lòng dân chính là bức tường thành vững chãi nhất để bảo vệ nền hòa bình bền vững.

Hãy cùng nhau gìn giữ ngọn lửa hòa bình, để mỗi mùa xuân về, đất nước lại thêm xanh, lòng người lại thêm rạng rỡ. Bởi sau tất cả, hòa bình chính là màu sắc đẹp nhất của cuộc sống.

KHÁNH HÒA

CÙNG BẠN ĐỌC

Sau số báo hôm nay, Báo Khánh Hòa nghỉ lễ nhân dịp Ngày chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Báo Khánh Hòa sẽ xuất bản trở lại vào Chủ nhật ngày 3-5.

Trong thời gian nghỉ lễ, bạn đọc có thể truy cập Báo Khánh Hòa điện tử tại trang web: baokhanhhoa.vn để cập nhật tình hình thời sự và các hoạt động của địa phương.

Chúc bạn đọc có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc!

BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA

Lãnh đạo tỉnh:

DÂNG HƯƠNG VIẾNG CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ



● Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong và các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Nhân kỷ niệm 51 năm Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (4-1975 - 4-2026) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), sáng 28-4, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Điện thờ tháp Trầm Hương (phường Nha Trang), Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang), Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm) và Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải). Tham dự lễ viếng còn có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường

vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương trong tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy mãi là ngọn đuốc soi đường, là động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đến thắp hương tại mộ phần các anh hùng, liệt sĩ.

V.G

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TẬP HUẤN CÔNG TÁC LẤY MẪU, BÀN GIAO MẪU VÀ SỐ HÓA THÔNG TIN MẪU HÀI CỐT LIỆT SĨ

Ngày 28-4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các quân khu, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự hội nghị. Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về quy trình, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao hài cốt liệt sĩ và sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Các nội dung này được truyền

tải qua 3 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản, trọng tâm trong các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động); quy trình, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ...

Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị, sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Quốc phòng khẩn trương tổ chức tập huấn theo phân cấp cho cán bộ, nhân viên, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Từ đó, sớm triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên thực địa, đáp ứng yêu cầu nòng cốt về chuyên môn trong các tổ công tác liên ngành, tổ, đội lấy mẫu của địa phương khi triển khai trên thực địa.

THẾ ANH

Đại biểu Quốc hội tỉnh:

TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 28-4, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thanh Ngân - bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI với cử tri các xã, phường: Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ và Suối Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung trọng tâm sẽ được xem xét trong thời gian tới. Cử tri các địa phương bày tỏ phần khởi về kết quả kỳ họp và kỳ vọng các quyết sách chiến lược, mục tiêu đề ra sẽ được nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri các phường khu vực Nha Trang đề nghị tăng cường giám sát việc sử dụng tài sản công do dư sau sáp nhập; kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; sớm liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các tuyến, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi khi chuyển viện; kiến nghị giải quyết dứt điểm việc hóa giá, tái định cư đối với các căn hộ tập thể khu vật liệu xây dựng Khánh Hòa; tháo gỡ những bất cập liên quan đến Dự án Khu du lịch giải trí Sông Lô, Dự án Khu đô thị hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ); sớm xử lý tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhiều năm tại khu vực phường Tây Nha Trang (đoạn từ cầu Bè đến cầu Dừa)... Cử tri các xã khu vực Diên Khánh đề nghị rà soát tiến độ triển khai các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án treo; xem xét tăng mức phụ cấp của trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận... để phù hợp với khối lượng công việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, sớm nâng cấp một số di tích lịch sử đã xuống cấp...

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Định ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng với những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết những dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, trong đó có nhiều dự án cử tri quan tâm, kiến nghị nhằm



● Các đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri 6 xã khu vực Diên Khánh.

khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, không để thất thoát, lãng phí nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, không hợp thức hóa sai phạm. Đối với các ý kiến của cử tri, đồng chí đề nghị chính quyền cấp xã sâu sát nắm tình hình, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền; báo cáo tình hình đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền để sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng cho người dân. ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại ý kiến và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng ngày, ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp xúc cử tri xã Công Hải và phường Cam Ranh sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Cam Ranh có các kiến nghị cụ thể liên quan đến việc cần sơ kết, đánh giá hiệu quả bước đầu trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tỉnh cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, phường Cam Ranh trong giai đoạn tới; quan tâm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình cụ thể... Cử tri xã Công Hải kiến nghị trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội cần nghiên cứu để các luật khi ban hành phải đi ngay vào thực tiễn đời sống, hạn chế việc sửa đổi luật. Cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phùng Khánh Tài đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chính đáng của cử tri. Đối với các

vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, giải quyết thấu đáo các nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để gửi UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung về cơ chế, chính sách, ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.

Cùng ngày, ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Đảng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Dinh và xã Bắc Ái.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Dinh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và các dự án trên địa bàn, trong đó tập trung vào Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Cử tri đề nghị rà soát, kiểm kê chính xác đất đai, hoa màu; thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảo đảm quyền lợi người dân... Cử tri xã Bắc Ái kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp kích cầu tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản trong bối cảnh giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao nhằm bảo đảm thu nhập cho nông dân; quan tâm bố trí quỹ đất sản xuất cho người dân thiếu đất canh tác; có chính sách phù hợp hỗ trợ suất ăn bán trú đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thay mặt các ĐBQH, đồng chí Đảng Thị Mỹ Hương ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đồng thời làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, các xã và cơ quan liên quan xem xét, giải đáp kịp thời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương và của tỉnh, ĐBQH sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

M.H - N.V - H.L - T.X

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên:

● CHỈ ĐẠO KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH



● Quang cảnh cuộc họp.

Chiều 28-4, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng 33,8%, khách nội địa ước đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 18,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 27.415 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến thực hiện kế hoạch

triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT-DL cho biết, năm 2026, các sở, ngành triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, tập trung ở các lĩnh vực: Công tác hoàn thiện quy hoạch tỉnh, cơ chế chính sách đặc thù; phát triển hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, phát triển thị trường; chuyển đổi số ngành du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, việc thực hiện kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 rất quan trọng, các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh phải chủ động nghiên cứu để triển khai có hiệu quả, góp phần đưa du

lịch trở thành trụ cột tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá để lan tỏa chiến lược và kế hoạch triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh. Sở VH-TT-DL sớm tham mưu hội thảo bàn giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc triển khai thực hiện chiến lược; phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu đề xuất mô hình công trình biểu tượng của tỉnh Khánh Hòa để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu du lịch của tỉnh; rà soát quy hoạch, từ đó đề nghị bổ sung các công trình dự án hạ tầng để phục vụ du lịch. Các sở, ngành sớm hoàn thiện đề án phát triển kinh tế đêm; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước...

● NGHE BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC FESTIVAL BIỂN KHÁNH HÒA 2026

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Sở VH-TT-DL báo cáo đề xuất tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2026 và kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026 tại Khánh Hòa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT-DL đề xuất tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 thay cho Liên hoan Du lịch biển 2026 như kế hoạch trước đây. Theo đó, Sở VH-TT-DL đề xuất tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 từ ngày 20 đến 26-7, chính thức từ ngày 24 đến 26-7. Các hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao; lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề "Hoa biển Nha Trang - Nha Trang Sea Flowers 2026"; đêm chung kết

Siêu mẫu và Nam vương Việt Nam 2026 kết hợp chương trình ca nhạc - thời trang "Runway to the World - Bức rạ thế giới". Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động phong phú như: Hội thảo du lịch tàu biển quốc tế; triển lãm ảnh nghệ thuật; lễ hội diều; lễ hội trái cây Lâm Sơn; đua thuyền buồm...

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL cũng báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026 tại Khánh Hòa với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới". Ngày hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 với sự tham gia của đại diện 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Trưng bày, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian, hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Chăm...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu Sở VH-TT-DL hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2026 để Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến. Đồng chí Nguyễn Long Biên lưu ý, chương trình Festival Biển Khánh Hòa 2026 (dự kiến) phải có quy mô lớn, chất lượng cao; các chương trình nghệ thuật phải có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế; chú trọng sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực; các sự kiện phải có độ mở để du khách và Nhân dân tham gia... Đối với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu Sở VH-TT-DL khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, đẩy mạnh công tác truyền thông, trong đó có việc tổ chức họp báo để giới thiệu rộng rãi về ngày hội đến công chúng trong và ngoài tỉnh.

✍️ XUÂN THÀNH

GẶP MẶT KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Ngày 28-4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3-5-1946 - 3-5-2026). Tham dự có đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành. Ngày 3-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền thân của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc hiện nay. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 3-5 hằng năm là ngày truyền thống của ngành.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc luôn giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước

với đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, ngành Dân tộc và Tôn giáo tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, đặc biệt là Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 và năm 2026; ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu và sinh kế bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo... góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

✍️ MÃ PHƯƠNG

KỊP THỜI THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ĐỂ BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, diễn ra chiều 28-4.

Theo báo cáo, Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) có 1.129 trường hợp bị ảnh hưởng với diện tích 515ha; đến nay đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 429 hộ với 367,5ha đất. Công tác di dời mộ đạt tiến độ đáng kể với 485/570 mộ đã di dời, chi trả hơn 8,2 tỷ đồng cho thân nhân. Tại khu tái định cư, đã lập phương án cho 41/129 hộ, đạt 30,1% diện tích; một số khu vực đã hoàn tất thẩm định, chuẩn bị phê duyệt.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) có tổng diện tích đất thu hồi 480,3ha với 924 hộ, tổng kinh phí bồi thường dự kiến hơn 2.983 tỷ đồng. Trong đó, khu nhà máy chiếm 381,8ha với 745 trường hợp hộ dân và 5 tổ chức trong diện thu hồi; dự kiến có 2.895 ngôi mộ phải di dời với tổng kinh phí gần 36,9 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành xác định nguồn gốc đất; đồng thời niêm yết công khai phương án và đang hoàn thiện hồ sơ áp giá bồi thường đối với 198 trường hợp.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị, địa phương đã nêu lên một số tồn tại như: Tiến độ lập phương án ở một số khu vực còn chậm; vướng mắc về xác định nguồn gốc đất; công tác phối hợp giữa các đơn vị có lúc chưa đồng bộ...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, cần tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại liên quan đến cơ chế, chính sách, xác định giá đất và thủ tục pháp lý; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với các chủ đầu tư và đơn vị liên quan, đồng chí yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng mốc thời gian, phân công rõ trách nhiệm; cơ quan thường trực tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...

✍️ DẠ NGUYỆT

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, nhiều đoàn từ mọi miền Tổ quốc lặng lẽ tìm về Quảng Trị. Từ những cựu chiến binh đầu bạc chân run, những gia đình mang theo di ảnh người thân, đến người trẻ... cùng về miền "đất lửa" để hoài niệm, tri ân, để nhắc nhở bản thân rằng: Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu đã nằm lại trong lòng đất mẹ.

Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa tổ chức chuyến về nguồn Quảng Trị cũng với tâm thế ấy. Hành trình đi qua: Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh. Mỗi địa danh là một trang sử viết bằng máu của những người con anh dũng của đất mẹ Việt Nam.

Đất thấm máu xương

Sáng sớm, khi ngọn cỏ non trong Thành cổ Quảng Trị còn đắm sương mai, từng đoàn người lặng lẽ đến dâng hương tưởng nhớ những người đã khuất. Khi chúng tôi đến, một đoàn cựu chiến binh đang trang nghiêm làm lễ dâng hương. Phía trước là đài tưởng niệm có hình dáng một ngôi mộ tập thể, phía trên là ngọn đèn cao 8,1m tượng trưng cho 81 ngày đêm rực lửa, như nhắc nhở rằng mảnh đất này là một nấm mồ tập thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong - người con quê hương Quảng Trị, cùng các thành viên của đoàn công tác đứng mặc niệm rất lâu trước đài tưởng niệm. Mùa hè năm 1972, trong 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị, mảnh đất nhỏ bé này đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Trong đổ nát hoang tàn tưởng chừng không còn chỗ cho sự sống, quân và dân nơi đây vẫn bám trụ kiên cường. Hàng nghìn chiến sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống, máu xương thấm đẫm từng viên gạch, tấc đất ở Thành cổ Quảng Trị. Lắng nghe những câu chuyện lịch sử, nhìn những kỷ vật được trưng bày trong Bảo tàng Thành cổ: Cuốn nhật ký ố vàng, chiếc ba lô sờn vai, bình đồng nước móp méo..., mắt ai cũng đỏ hoe ngấn lệ. Những kỷ vật vô cùng thiêng liêng ấy là chứng nhân của một thời hoa lửa, nơi lằn ranh

Tháng Tư VỀ MIỀN ĐẤT LỬA



● Lãnh đạo tỉnh dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

giữa sự sống và cái chết mỏng manh chỉ qua một làn đạn.

Trong bảo tàng, bức di thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh - viết vào tháng 9-1972, trước ngày anh hy sinh, đã khiến người xem xúc động. Gần mười trang sổ tay, người lính nông dân quê lúa Thái Bình viết trong tâm thế sẵn sàng đón cái chết. Anh không chỉ dự báo được cái chết của mình, mà còn mô tả chính xác nơi mình sẽ được chôn cất, rồi chỉ dẫn từng chi tiết để vợ và gia đình sau này tìm được hài cốt đưa về quê nhà. 30 năm sau, theo đúng những chỉ dẫn ấy, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đã được gia đình tìm thấy trong vườn một người dân Quảng Trị và đưa về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.

Bức thư không chỉ là kỷ vật của một đời người, mà còn là lời nhắc nhở thầm lặng rằng dưới mỗi góc vườn, đáy sông nơi đây, vẫn còn biết bao đồng đội của anh chưa được trở về, như câu thơ day dứt của nhà thơ Lê Bá Dương: "Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm".

Tự hào về một thời hoa lửa

Tháng Tư, trời Quảng Trị trong xanh thắm. Nhìn trên bản đồ, dải đất miền Trung như chiếc đòn gánh nổi hai vựa lúa lớn của đất nước. Và đoạn giữa của chiếc đòn gánh ấy - nơi hẹp nhất, mỏng manh nhất chính là Quảng Trị. Suốt mấy trăm năm thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, Sông Gianh là giới tuyến Đàng Trong - Đàng Ngoài. Đến thế kỷ XX, sông Bến Hải nằm trên vĩ

tuyến 17 đã trở thành chiến tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc suốt 21 năm (1954 - 1975).

Dường như lịch sử đã đặt lên mảnh đất Quảng Trị gánh nặng của cả dân tộc. Ở đó, hàng trăm nghìn người con anh dũng của đất Việt đã bèn gan chiến đấu, hướng đến thống nhất đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho biết, toàn tỉnh hiện có 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó 157 nghĩa trang với hơn 74.000 ngôi mộ. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 lưu giữ hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở đường Trường Sơn, Mặt trận Đường 9 và chiến trường Trị - Thiên...

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tại các đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đi thấp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Dưới tán cây rừng, những hàng bia trắng nối nhau đến tận chân trời. Mỗi tấm bia là một cuộc đời. Nhưng có những tấm bia là của nhiều cuộc đời - những tấm bia các ngôi mộ tập thể của những liệt sĩ chưa xác định được danh tính. "Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, trong đó có hơn 6.000 ngôi mộ chưa xác định được thông tin (chưa biết tên)...", lời của cán bộ quản trang khiến mọi người nghẹn lòng. Tại đây, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thanh Hương đến từ Đà Nẵng đang đứng lặng trước một hàng bia mộ. Hồi lâu, chị mới lên tiếng: "Đến đây, tôi mới thực sự hiểu thế nào là hy sinh cho độc lập, thống nhất của đất nước. Và



● Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa dâng hương tại Bia ghi công ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.

chúng ta đừng bao giờ quên, không được phép quên..."

Trong chuyến hành trình về nguồn, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa dừng chân tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn bên Bến phà Long Đại. Bến phà này được mệnh danh là "chảo hứng bom" khi hàng vạn tấn bom Mỹ dội xuống hồng cầu đứt mạch máu vận tải lương thực, vũ khí vào chiến trường miền Nam. Tháng 9-1972, Đại đội Thanh niên xung phong C130 quê Thái Bình vừa được điều về thay thế một đơn vị bị tổn thất nặng trước đó. Ngày 19-9-1972, máy bay Mỹ ném bom bến phà và hầm trú ẩn, 15 thanh niên xung phong đã hy sinh khi còn rất trẻ; 15 thanh niên xung phong hy sinh khi còn rất trẻ; 4 ngày sau, thêm 1 người nữa hy sinh. 51 năm đã qua, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn vẫn uy nghiêm đứng đó. Ở phía Bến phà 2, một khu tưởng niệm đã được xây dựng với điểm nhấn là tượng đài trên đỉnh gắn ngôi sao vàng, ngọn cờ lý tưởng cách mạng. Dưới chân tượng là 16

ô khắc tên, tuổi, quê quán từng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, chúng tôi ra bến sông thả hoa tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ. Giữa trưa nắng, sông nước mênh mang và yên tĩnh đến lạ. Những con sóng nhỏ dập dềnh như đang ru ngủ, vỗ về những người con thân yêu của đất Việt đã nằm xuống nơi đây.

Điểm cuối trong hành trình về nguồn của đoàn công tác là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh. Đêm đó, chúng tôi dự chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca trên sông". Chương trình quy tụ nhiều nhân chứng lịch sử kể lại một thời hoa lửa trên mảnh đất họ từng chiến đấu.

Trong đó, câu chuyện bình thản khi đối mặt cái chết của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Xuân Khuê - người lái ca nô cảm tử để phá thủy lôi ở Bến phà Gianh những năm kháng chiến chống Mỹ khiến người xem vô cùng xúc động. Nhắc lại chuyện xưa, đôi mắt ông sáng lên như tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "xe chưa qua nhà không tiếc" mà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đây đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây, hai bên bờ Sông Gianh, nhà cửa đã khang trang, ruộng vườn tốt tươi, nhưng dòng sông vẫn mãi lặng lẽ, thiết tha nhắc nhớ về một thời đạn bom.

Chia tay Quảng Trị, chúng tôi mang theo nỗi niềm của miền "đất lửa" trở về Khánh Hòa. Dọc dải đất miền Trung, cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên những mái ngói đỏ tươi, rộn ràng không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026). Chuyến đi giúp chúng tôi thấu hiểu rằng: Lịch sử không nằm trên những trang sách khô khan; lịch sử hiện hữu nơi những hàng bia trắng trùng điệp, trong những bức di thư ố vàng và cả trong bóng dáng những người cựu binh già đang run rẩy khói hương trước mộ phần đồng đội. Giữa bình yên hôm nay, có lẽ mỗi người chỉ cần một lần về với Quảng Trị sẽ thấy rằng những điều bình dị nhất ta đang có đều được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ, bằng linh hồn của hàng chục vạn người con đất Việt đã mãi mãi hóa thân vào lòng đất mẹ.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

Trong ký ức của những người lính năm xưa, ngọn lửa chiến đấu vẫn rực sáng, soi rọi tinh thần yêu nước bất diệt. Những câu chuyện của họ không chỉ ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về ý chí kiên cường, sự hy sinh quên mình để giữ gìn từng tấc đất quê hương.

Sáng ngời tinh thần
“Vì nước quên thân”

Tối 6-8-2025, tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho Trung tướng Cao Minh Nhận (hiện đang sinh sống tại xã Diên Điền). Khoản khắc ấy không chỉ là vinh dự cao quý của một người lính, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho gia đình đã cố gắng 3 thế hệ cho quê hương, đất nước.

Trung tướng Cao Minh Nhận sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo giàu truyền thống cách mạng ở xã Diên Điền. Cha ông, cụ Cao Khả là thương binh kháng chiến chống Pháp; mẹ ông, bà Trần Thị Hân là cơ sở cách mạng kiên trung. Gia đình ông chịu nhiều mất mát: 3 người anh ruột và 3 người cậu hy sinh vì độc lập dân tộc. Bà ngoại, mẹ và vợ ông đều được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Từ nhỏ, ông đã thấm nhuần tinh thần “vì nước quên thân”, tham gia tiếp tế, dẫn đường, bảo vệ cán bộ trong những năm tháng khói lửa.

Năm 1972, vừa tròn 18 tuổi, ông chính thức gia nhập lực lượng công an, bắt đầu hành trình cống hiến không ngừng nghỉ. Chiến công tiêu biểu là cuộc xâm nhập “mật khu Hòn Rồng” năm 1976. Khi đó, tổ chức phản động “Mật trận cứu nguy dân tộc” do Tạ Hoàng Nhận cầm đầu với hơn 250 tên hoạt động vũ trang tại Phú Khánh, gây ám sát, tập kích, gieo rắc hoang mang. Trước thềm bầu cử Quốc hội năm 1976, chúng âm mưu phá hoại lớn. Nhiệm vụ nguy hiểm được giao cho chàng trai 22 tuổi Cao Minh Nhận - Tổ trưởng trinh sát ngoại tuyến. Ông đóng giả sĩ quan cảnh sát đặc biệt của chế độ cũ, cùng đồng đội thực hiện kế hoạch “điều hổ ly sơn”. Với sự bình tĩnh và mưu trí, ông đã thuyết phục thủ lĩnh phản động xuống núi, rơi vào bẫy của ban chuyên án. Tạ Hoàng Nhận bị bắt sống, tổ chức tan rã, góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử và củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền cách mạng.

NHỮNG ANH HÙNG THỜI HOA L



● Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Cao Minh Nhận.

Chỉ 1 năm sau, năm 1977, ông tiếp tục lập công với vụ án linh mục Hà Long Ân bị sát hại tại Nha Trang. Đây là vụ án nhạy cảm, bị thế lực thù địch lợi dụng kích động giáo dân, vu khống chính quyền. Với vai trò trinh sát ngoại tuyến, ông kiên trì điều tra, chỉ sau 1 tháng đã bắt giữ được thủ phạm, thu giữ khẩu súng K54 - tang vật gây án.

Trong suốt sự nghiệp, Trung tướng Cao Minh Nhận đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1996 - 2008), ông chỉ đạo triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm, xóa sạch các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2012, khi là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông trực tiếp chỉ đạo làm rõ vụ đặt mìn tại nhà Giám đốc Công an tỉnh.

Không chỉ là chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, Trung tướng Cao Minh Nhận còn là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, góp phần xây dựng lực lượng Công an Khánh Hòa và Tổng cục Cảnh sát ngày càng vững mạnh. Những hy sinh thầm lặng của ông và gia đình là minh chứng sống động cho lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Máy trưởng kiên cường
trên những
chuyến tàu không số

Trên bức tường trong căn nhà nhỏ ở phường Nam Nha Trang, bức ảnh con tàu không số được Anh hùng LLVT nhân dân Phan Nhận (quê tỉnh Gia Lai) treo trang trọng. Tuy đã 93 tuổi, nhưng ký ức về những năm tháng lênh đênh giữa biển khơi trên những chuyến tàu không số vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông.

Ông tham gia du kích từ năm 1950, rồi tập kết ra Bắc năm 1954. Đến năm

1962, ông được lựa chọn vào Đoàn tàu không số. Là một máy trưởng giỏi, kiên cường, ông luôn được cấp trên tin tưởng lựa chọn đi những chuyến khó khăn để mở đường vào bến mới. Từ năm 1962 đến cuối năm 1968, ông



● Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới trò chuyện cùng đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

đã tham gia 15 chuyến trên 7 con tàu không số theo đường Hồ Chí Minh trên biển, đưa vũ khí trang bị từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Mỗi chuyến tàu đều phải vượt qua muôn vàn gian khổ, với những cuộc đấu trí cam go với địch.

Ông nhớ mãi chuyến đi vào tháng 10-1962, với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trang bị vào mũi Cà Mau. Năm đó, biển động dữ dội, gió mùa đông bắc quất từng đợt sóng cao, tàu mất liên lạc hoàn toàn. “Không còn cách nào khác, chỉ bộ quyết định cho tàu men theo bờ. Cứ như thế, vừa đi vừa lặn mò. Sau hơn 8 ngày, tàu của chúng tôi cũng vào đến nơi. Khi hàng hóa được bàn giao an toàn, cả tàu vỡ òa trong niềm xúc động”, ông kể.

Năm 1966, trong chuyến tàu 41 vào Bến Ngang (tỉnh Quảng Ngãi), khi đang thả được 2/3 số hàng thì tàu địch xuất hiện. Đứng trước tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng lệnh cho anh em rút lên bờ, còn lại một người ở lại hủy tàu. Không một chút do dự, ông Nhận xung phong nhận nhiệm vụ. Giữa đêm

tối, ông lặng lẽ tính toán thời điểm kích nổ. Khi đã bảo đảm an toàn cho đồng đội, ông rời tàu trong khoảnh khắc cuối cùng. Tiếng nổ vang lên, con tàu 41 chìm vào biển sâu, đồng thời góp phần gây tổn thất cho tàu địch.

Ký ức ám ảnh và khó quên nhất đối với ông là chuyến đi cuối năm 1968.

của tỉnh đến thăm Anh hùng LLVT nhân dân Bo Bo Tới (ở xã Đông Khánh Sơn). Tại đây, chúng tôi được nghe kể về những chiến công lẫy lừng của ông, người con Raglai diệt giặc trên đỉnh Tà Nĩa, đã góp phần làm nên trang sử vẻ vang của quê hương Sơn Trung (nay là xã Đông Khánh Sơn) anh hùng.



● Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhận.



● Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân kể cho thế hệ trẻ nghe ký ức thời hoa lửa.

Khi tàu vừa ra khơi, máy bay địch đã phát hiện và bám theo. Nhận lệnh nghi binh, tàu chuyển hướng, tưởng chừng thoát hiểm. Không ngờ, 7 tàu địch tiếp tục áp sát, bắn pháo sáng, nã súng máy uy hiếp, liên tục yêu cầu dừng tàu. Con tàu vẫn lặn tiến lên. Căng thẳng dâng lên tột độ khi thêm 4 tàu chiến khác kẹp chặt 2 bên. Trên tàu, hơn 1 tấn thuốc nổ đã được bố trí sẵn. “Chúng tôi xác định nếu bị áp sát sẽ cho nổ tàu, chấp nhận hy sinh”, ông Nhận kể. Suốt 7 giờ đồng hồ, cuộc đấu trí diễn ra nghẹt thở. Đến rạng sáng, tàu địch bất ngờ rút lui, con tàu của ông lại tiếp tục hành trình.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 25-4-2015, ông Phan Nhận vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Anh hùng diệt giặc
trên đỉnh Tà Nĩa

Những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi theo đoàn công tác

Nghe có khách đến thăm, anh hùng Bo Bo Tới trong bộ quân phục cũ, trên ngực áo là những huân, huy chương cao quý ra đón khách. Tuy sức khỏe giảm sút, nhưng ông vẫn nhớ như in những ký ức trong cuộc đời mình. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nép mình bên đồi Tà Nĩa, ông chứng kiến cảnh quê hương bị quân xâm lược giày xéo. Năm 17 tuổi, ông xin làm liên lạc cho cơ quan huyện ủy. Quen công tác giao liên, thạo đường đi, lại gan dạ hơn người nên chàng trai trẻ Bo Bo Tới đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giao liên của mình; được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ A trưởng dân quân du kích, rồi Xã đội phó, Xã đội trưởng xã Sơn Trung.

Năm 1971, với mưu đồ mở rộng vành đai an toàn cho căn cứ quân sự Cam Ranh, quân xâm lược Mỹ tập trung đánh phá tại xã Sơn Trung, hòng cầm cứ điểm ở đồi Tà Nĩa, xây dựng sân bay trực thăng dã chiến. Ngày 10-5-1971, ông Bo Bo Tới cùng 5 du kích xã Sơn Trung, chỉ với 1 khẩu trung liên, 2 khẩu AK, 3 khẩu CKC đã tập kích trận địa địch, diệt 1 tiểu đội,

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

.ƯA

TỪ KHÁNH HÒA ĐẾN SÀI GÒN

NGÀY 30-4 LỊCH SỬ

làm bị thương 1 số khác, khiến địch hoảng sợ rút quân. 10 ngày sau, 2 đại đội thuộc Sư đoàn Dù 101 của Mỹ đổ bộ lên đồi Tà Nĩa, ông Bo Bo Tới và các du kích của mình tập kích lần thứ 2. Lần này, ông leo lên cây cao, sử dụng trung liên phối hợp với đồng đội đồng loạt nổ súng vào sở chỉ huy địch, diệt 15 tên, khiến địch khiếp vía rút lui. Biết địch chưa từ bỏ ý đồ chiếm đồi Tà Nĩa, quân và dân Sơn Trung đã đào hầm chông trong sân bay, cắm chông xung quanh hàng rào. Trong suy nghĩ phải làm cách nào để tiêu diệt quân địch hiệu quả nhất, ông Bo Bo Tới đã nảy ra sáng kiến gỡ mìn của địch gài lại trong sân bay để bẫy địch ở đồi Tà Nĩa. Khi quân Mỹ đổ bộ xuống đã bị trúng bẫy mìn, 2 máy bay nổ tung, 30 tên địch bị tiêu diệt. Sau chiến thắng giòn giã, ông Bo Bo Tới cùng đồng đội thu chiến lợi phẩm của địch, tiếp tục gài bẫy mìn, bố phòng địch ngay tại sân

Sau khi tham gia giải phóng Nha Trang, Phan Rang, các lực lượng quân chủ lực tiếp tục hành quân về phía nam tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, để rồi có mặt trong thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975 tại Sài Gòn. 51 năm sau, những kỷ ức của họ vẫn còn vẹn nguyên.

Đường đến Sài Gòn

Mùa xuân năm 1975, sau thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, quân ta lần lượt giải phóng Huế, Đà Nẵng, thế trận chuyển biến mạnh mẽ và dồn dập. Từ ngày 29-3 đến 1-4-1975, Sư đoàn 10 cùng các đơn vị phối hợp liên tục công phá, đập tan tuyến phòng thủ kiên cố của địch tại đèo Phượng Hoàng, mở cánh cửa chiến lược nối Tây Nguyên với vùng đồng bằng ven biển miền Trung. Con đường xuống Khánh Hòa được mở thông.

Trưa 2-4-1975, từ Ninh Hòa, lực lượng Sư đoàn 10 bắt đầu di chuyển theo Quốc lộ 1 hướng vào Nha Trang. Dọc đường, không một tiếng súng kháng cự. Chính quyền và quân đội địch đã tan rã từ trước. "Chiều 2-4, chúng tôi tiến sát đến cầu Xóm Bóng. Nghe người dân kể, sáng hôm đó địch cho máy bay ném bom phá cầu nhưng may mắn bom không rơi trúng, nên xe vẫn qua cầu bình thường", ông Lương Văn Nhân - nguyên Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 (hiện nay sống ở phường Nha Trang) nhớ lại.

Đoàn quân giải phóng nhanh chóng tiến vào chiếm các cơ quan đầu não của địch: Trụ sở Quân đoàn 2, dinh Tỉnh trưởng... Xe tăng quân ta chạy trên các đường lớn để thị uy. Nhân dân Nha Trang đổ ra đường, cầm cờ hoa đón chào đoàn quân chiến thắng trong không khí vừa xúc động, vừa hân hoan. Trong đêm hôm đó, lực lượng Sư đoàn 10 tiếp tục tiến vào nội thành, kiểm soát toàn bộ thị xã Nha Trang.

Ngày 3-4-1975, toàn bộ thị xã Cam Ranh và khu liên hợp quân sự Cam Ranh - một trong những căn cứ chiến lược lớn nhất của Mỹ tại miền Nam cũng được giải phóng hoàn toàn. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Khánh Hòa, Sư đoàn 10 lập tức hành quân về miền Đông Nam Bộ. Trải qua những chặng đường dài ngày đêm không nghỉ, đến chiều 22-4, đơn vị có mặt tại Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, tập kết, chỉnh đốn lực lượng để chuẩn bị bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong đoàn quân từ Khánh Hòa tiến về Sài Gòn năm ấy, còn có những người lính của Quân đoàn 2 tiến theo

Quốc lộ 1. Sau khi Đà Nẵng thất thủ ngày 29-3-1975, quân địch lập tức dồn toàn lực xây dựng phòng tuyến Phan Rang - "lá chắn thép" phía đông nhằm bảo vệ Sài Gòn từ xa. Nhiệm vụ đánh phòng tuyến này được giao cho Quân đoàn 2 với nòng cốt là Sư đoàn 325 và Sư đoàn 3. Rạng sáng ngày 14-4-1975, pháo binh ta bắt đầu bắn cấp tập mở màn trận đánh. Sau 2 ngày nổ súng, quân ta dần chiếm lợi thế. Quân đoàn tổ chức lực lượng thọc sâu, dùng xe tăng kết hợp bộ binh Sư đoàn 325 đánh thẳng vào thị xã Phan Rang theo trục đường 1. Đúng 5 giờ ngày 16-4-1975, hàng trăm xe ô tô, xe tăng và thiết giáp ào ạt tiến đánh thị xã. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, ta làm chủ toàn bộ thị xã và tiếp tục đánh chiếm cảng Tân Thành, Ninh Chữ và sân bay Thành Sơn.

Phòng tuyến của địch ở Phan Rang sụp đổ, Quân đoàn 2 thừa thắng tiến qua Bình Thuận, Bình Tuy, hướng về Xuân Lộc (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) - cứ điểm phòng thủ cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Đại tá Nguyễn Văn Bang, khi ấy là chiến sĩ của Trung đoàn 46, Sư đoàn 325 (hiện nay ở phường Nam Nha Trang) nhớ lại: "Chúng tôi hành quân suốt ngày đêm. Những khi dừng nghỉ, tôi cứ ôm nòng khẩu súng DKZ ngủ gật".

Những trận quyết chiến cuối cùng

Chiến thắng Xuân Lộc mở toang cánh cửa để các cánh quân triển khai Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) được giao nhiệm vụ đánh chiếm Chi khu Long Thành và Chi khu Nhơn Trạch tiến về Sài Gòn theo hướng đông nam. Sau 1 ngày đêm chiến đấu, đến chiều 27-4-1975, Sư đoàn 325 đã làm chủ hoàn toàn Chi khu Long Thành, phá vỡ một mắt xích quan trọng trên tuyến phòng thủ vòng ngoài hướng đông nam Sài Gòn. Ngay đêm đó, quân ta tiếp tục hành quân đánh Chi khu Nhơn Trạch. "Khi lệnh chỉ huy hô xung phong vang lên, anh em lao vào trận địa. Địch dùng lon sữa bò kéo dây làm chuông báo hiệu. Khi quân ta chạm phải dây, tiếng chuông vang lên, súng địch bắn ra rất rát. Tôi ở tiểu đội hỏa lực DKZ có nhiệm vụ diệt các ô đê kháng, nhưng cứ mỗi lần bắn, đạn lóe sáng lại lộ vị



● Đại tá Nguyễn Văn Bang (thứ 3 từ trái qua) gặp lại đồng đội trong lần về viếng Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

trí. May ở đó là nghĩa địa nên anh em nấp vào rìa các ngôi mộ để tránh đạn, di chuyển vị trí, rồi tiếp tục xốc tới", Đại tá Nguyễn Văn Bang hồi tưởng.

Suốt đêm 27-4 đến sáng 28-4, tuy lực lượng Sư đoàn 325 nhiều lần xung phong nhưng vẫn chưa chiếm được Nhơn Trạch. Bản thân ông Bang cũng bị thương. Đến đêm 28-4, được tăng cường thêm xe tăng yểm trợ, trận địa mới được công phá. Tàn quân địch tháo chạy về hướng Sài Gòn, lột bỏ cả quân trang, quân dụng vứt đầy trên đường dẫn xuống bến phà Cát Lái. Sáng 30-4-1975, Sư đoàn 325 vượt sông Đồng Nai đánh chiếm căn cứ hải quân Cát Lái.

Trong khi đó, ở hướng tây bắc, Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 3 được giao nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, một trong những mục tiêu then chốt của toàn chiến dịch. Sau 2 ngày chiến đấu liên tục (ngày 27 và 28-4), lực lượng mới mở thông được 2 tuyến đường huyết mạch từ phía tây bắc vào nội ô. Đến sáng 29-4, cánh quân của Quân đoàn 3 đã vào đến đất Củ Chi. Sau khi đẩy lùi lực lượng thiết giáp địch chốt chặn tại cánh đồng Tân Phú Trung, cánh cửa phía tây bắc Sài Gòn được mở ra. Ông Lương Văn Nhân kể: "Chiều tối 29-4, chúng tôi đã nhìn thấy đường băng sân bay, các máy bay nằm xa xa, nhưng chưa có lệnh tiến công nên phải ém quân lại".

Sáng 30-4, Sư đoàn 10 sử dụng Trung đoàn 24 thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất; Trung đoàn 28 phối hợp đánh từ ngã tư Bảy Hiền vào chiếm Bộ Tổng tham mưu địch. "Trung đoàn 24 gặp sự kháng cự quyết liệt, nhất là tại cổng số 5 sân bay. Địch bắn cháy một số xe ta và gây không ít thương vong ở khu vực Lăng Cha Cả. Tiểu đoàn 4 đi đầu bị thiệt hại nặng. Từ phía sau vượt lên, tôi thấy nhiều anh em ở đơn vị cũ bị thương nhưng không thể dừng lại", ông Lương Văn Nhân nhớ lại.

Gần 11 giờ ngày 30-4, toàn bộ lực lượng Trung đoàn 24 đã làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. Đường phố Sài Gòn khi ấy vắng lặng khác thường. Quần áo, súng ống của lính chế độ cũ vút ngổn ngang 2 bên đường. Rồi từ những chiếc radio nhỏ, giọng Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vang lên trên Đài Phát thanh Sài Gòn. Đại tá Nguyễn Văn Bang xúc động khi hồi tưởng về giây phút trọng đại của lịch sử dân tộc: "Nằm ở trạm quân y Sư đoàn 325, ngày nào tôi cũng mở đài của ta và của địch để theo dõi tin tức. Trưa 30-4, Đài Phát thanh Sài Gòn đang phát sóng bỗng nhiên im bật. Sau đó một lúc, tôi nghe tiếng Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Mọi người đều vỡ òa cảm xúc. Nhiều thương binh reo hò sung sướng đến tột cùng. Bao nhiêu năm mơ ước, cuối cùng ngày thống nhất đất nước cũng đã đến".

Ngày 30-4-1975 là ngày thống nhất và đoàn tụ của dân tộc Việt Nam. 51 năm đã qua, những người lính tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn nhớ như in hình ảnh người dân Sài Gòn tay cầm cờ hoa đổ ra đường chào đón đoàn quân giải phóng trong buổi trưa 30-4 năm ấy. Và trong đêm đầu tiên trên đất Sài Gòn ngày giải phóng, họ nhớ về quê hương, nhớ những đồng đội đã ngã xuống trên đường tiến quân, có những người vừa hy sinh ngay trước giờ chiến thắng. Câu chuyện của những người lính năm xưa chỉ là những lát cắt nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Song, chính qua những lát cắt ấy, thế hệ hôm nay mới thấu hiểu rằng, để đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển phải đánh đổi bằng xương máu của bao người.

QUẬN THÀNH - HỒNG NGUYỆT



● Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Minh Hân.

bay đã chiến chúng lập nên. Chuẩn bị đổ quân xuống đồi Tà Nĩa lần thứ 3, địch cho rà mìn ở sân bay nhưng không phát hiện bẫy mìn của ông Bo Bo Tới nên liền đáp xuống. Không ngờ bẫy mìn phát nổ, phá hủy thêm 3 máy bay và tiêu diệt 30 tên địch. Đòn đầu liên tục, địch phải từ bỏ ý đồ cắm cứ điểm trên đồi Tà Nĩa.

Với những chiến công lẫy lừng ấy, ông Bo Bo Tới đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào năm 1976. Ông chia sẻ: "Bao đời nay, người Raglai luôn yêu chuộng hòa bình, nhưng một khi quân thù tàn phá quê hương, đất nước thì ai cũng đứng lên đánh đuổi. Tôi tự hào khi đã góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ sự bình yên của buôn làng. Tôi rất vui khi khắp các trận địa đánh địch năm xưa và cả những buôn làng người Raglai bây giờ đã khoác lên mình một diện mạo mới, đời sống của đồng bào Raglai ngày càng ấm no, hạnh phúc".

XEM TIẾP TRANG 10

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

51 năm kể từ ngày giải phóng (29-4-1975 - 29-4-2026), Trường Sa đã vươn mình phát triển mạnh mẽ. Với sự quan tâm, chăm lo của cả nước, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân đặc khu không ngừng được nâng cao; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo; học sinh nơi đảo xa luôn được tạo điều kiện học tập đầy đủ không kém gì đất liền...

Nâng cao đời sống nơi đảo xa

Cứ hết giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa lại tập trung rèn luyện sức khỏe với các môn bóng chuyền, bóng đá... sôi nổi. Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thương và bà Phạm Thị Bảy cũng vậy, cứ chiều xuống lại đến khu thể thao để cùng tham gia. "Ở đây, quân với dân rất gắn bó. Nhiều năm sinh sống ở Trường Sa, nơi đây bây giờ đã thành quê hương thứ hai của tôi", ông Thương chia sẻ.

Giữa sóng nước mênh mông, các thầy giáo của những "lớp học đặc biệt" ở Trường Tiểu học Trường Sa, Trường Tiểu học Song Tử Tây, Trường Tiểu học Đá Tây A, Trường Tiểu học Sinh Tồn vẫn đều đặn với sứ mệnh "ươm mầm xanh" cho những công dân nhí. Các thầy giáo kiên trì gieo chữ, truyền đạt kiến thức cho các em. Thầy Trương Hồng Lĩnh - giáo viên Trường Tiểu học

Trường Sa hôm nay



● Một góc đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa). Ảnh: THÁI THỊNH

Sinh Tồn cho biết, dạy học ở đảo có nhiều đặc thù khác với đất liền khi một giáo viên phụ trách giảng dạy nhiều học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 5. Dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp, lớp học ở đảo luôn đảm bảo có đầy đủ đồ dùng dạy học, sách vở, phòng chức năng, thư viện...

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đồng bào cả nước, đặc khu Trường Sa đã có sự phát triển vượt bậc; đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân được cải thiện rõ rệt. Nhiều công trình như: Cầu cảng, sân bay, âu tàu, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, hệ thống năng lượng sạch... được xây dựng, không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đặc khu và ngư dân các địa phương phát triển kinh tế biển. Các công trình như: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm liệt

sĩ, Nhà khách Thủ đô, Nhà văn hóa đảo Nam Yết, Nhà văn hóa đảo Song Tử Tây, Nhà cộng đồng đảo Đá Tây, những ngôi chùa trên các đảo... là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tinh thần, giáo dục truyền thống cho quân, dân đặc khu. Nhiều âu tàu được xây dựng cho ngư dân Trường Sa và các tỉnh tránh trú bão, yên tâm vươn khơi bám biển. Các hộ dân được bộ đội hỗ trợ, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng rau màu phù hợp. Từ đó, chủ động tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống. Cán bộ, người dân được chăm sóc y tế miễn phí, hưởng thụ phúc lợi xã hội theo quy định...

Để Trường Sa thêm xanh

Đặc biệt nhất khi đặt chân đến Trường Sa chính là sắc xanh luôn hiện diện ở khắp nơi. Cây xanh không chỉ tạo bóng mát trong mùa nắng nóng, mà còn trở thành "lá chắn" bảo vệ con người và các công

trình trước nắng, gió, mưa, bão. Hạ sĩ Đỗ Công Luận - chiến sĩ đảo Trường Sa chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu đặt chân đến đảo nhận công tác, bản thân không khỏi ấn tượng bởi sắc xanh của cây cối. Những ngày huấn luyện, chúng tôi có bóng mát của cây xanh để nghỉ ngơi giữa giờ. Các hoạt động như: đọc sách, đàn hát, sinh hoạt dưới tán cây... được duy trì tạo thành nếp sinh hoạt rất riêng của lính đảo. Có thể nói, cây xanh ở đảo như là người bạn của chúng tôi vậy".

Để có được màu xanh ấy là cả một hành trình gian nan, vất vả. Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết, Trường Sa có khí hậu khắc nghiệt, nền đất chủ yếu là cát, san hô; mùa mưa thường xuyên xuất hiện bão, gió lớn, nước mặn xâm nhập sâu; mùa khô kéo dài với tình trạng thiếu nước ngọt. Cây xanh trên đảo luôn phải chống chọi với môi trường khắc nghiệt, sinh trưởng khó khăn, tỷ lệ sống thấp nếu không được chăm sóc

đặc biệt. Từ thực tế đó, các đảo đã chủ động cập nhật quy hoạch khu vực đất trồng phù hợp, tận dụng vị trí có điều kiện thuận lợi về địa hình, hướng gió và khả năng giữ ẩm. Vào mùa mưa, thời điểm đất còn mềm và có độ ẩm cao, các đơn vị tranh thủ đào hố, cải tạo nền đất. Mỗi cây trồng mới được che chắn cẩn thận bằng các vật liệu chuyên dụng để hạn chế tác động của gió mạnh, sóng lớn và đặc biệt là hơi muối mặn... Cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đảo coi việc trồng, chăm sóc cây xanh là nhiệm vụ quan trọng nên mỗi dịp Lễ, Tết, các đảo đều tổ chức phát động trồng, chăm sóc cây xanh. Sắc xanh ở đảo còn có sự chung tay của cả nước thông qua chương trình như "Xanh hóa Trường Sa". Từ nguồn kinh phí ủng hộ từ các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp... hàng triệu cây xanh đã đến với các đảo, góp phần xây dựng đặc khu ngày càng "mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường", từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

"Có thể nói, Trường Sa hôm nay không chỉ vững về thể trận, mà còn giàu sức sống. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đặc khu Trường Sa luôn vững vàng bám biển, bám đảo để Trường Sa không chỉ là pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là mái nhà chung ấm áp giữa biển khơi, nơi hạnh phúc được ươm mầm từ những điều giản dị", ông Phạm Thanh Liêm nói.

✍️ VĨNH THÀNH

Những viên ngói thiêng liêng IN HÌNH QUỐC HUY VIỆT NAM Ở TRƯỜNG SA

Hôm nay (29-4), trong không khí hào hùng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2026), tỉnh Khánh Hòa long trọng khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Từ khu vực bảo tàng nhìn về phía Biển Đông - nơi cách đất liền hàng trăm hải lý là đặc khu Trường Sa thiêng liêng. Những năm qua, từng phiến đá, viên gạch, viên ngói... đã mang theo sứ mệnh đặc biệt trên những chuyến tàu trùng khơi để dựng xây nên những công trình vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Tôi may mắn được đặt chân đến Trường Sa vào những ngày tháng 4-2022 và tháng 12-2025. Trong những món quà mà quân và dân Trường Sa gửi tặng chúng tôi về đất liền làm kỷ niệm như vỏ ốc hay mâm bồng vuông..., tôi nâng niu một kỷ vật rất đặc biệt: Viên ngói đỏ in hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ vật ấy được ông Cao Văn Giáp tặng vào năm 2025. Lúc đó, ông là Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây. Năm 2008, khi mới 23 tuổi, người thanh niên quê xã Cam Lâm ấy đã viết đơn tình nguyện ra Trường Sa, với mong muốn được cống hiến tuổi xuân cho biển đảo quê hương. Hiện nay, ông Giáp là công chức đặc khu Trường

Sa ở đảo Song Tử Tây. Suốt gần 18 năm gắn bó qua các đảo Sinh Tồn rồi Song Tử Tây, trong căn phòng nhỏ giữa trùng khơi, ông vẫn trân trọng lưu giữ từng bức ảnh, từng kỷ vật như những thước phim đầy tự hào về cuộc đời mình.

Viên ngói ông tặng tôi đã vượt qua hải trình bão táp từ đất liền để góp phần góp nên những mái nhà nơi tiền tiêu Tổ quốc. Ông Giáp tâm sự, để có được một Trường Sa xanh tươi và vững chãi như hôm nay là biết bao mồ hôi, công sức của các thế hệ cha anh và Nhân dân cả nước, đặc biệt là quân và dân trên đảo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, mỗi viên gạch, viên ngói dựng xây trường học, trụ sở đều được in trang trọng hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như

một dấu ấn thiêng liêng khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc giữa Biển Đông.

Từ những viên gạch, viên ngói bình dị nơi đất liền, vượt qua hải trình bão táp hàng trăm hải lý, những công trình tại đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, Cô Lin, Len Đao... đã mọc lên, hiên ngang và vững vàng giữa trùng khơi. Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang với những mái trường rộn rã tiếng cười, những trụ sở, âu tàu và nhà văn hóa hiện đại, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lòng dân và ý chí quốc gia.

Nhìn vào những viên gạch đặt nền móng ấy, mỗi người con đất Việt lại thêm thấu hiểu và tri ân công lao của bao thế hệ đi trước - những



● Viên ngói in hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng để lợp những công trình trên đảo Song Tử Tây, lưu giữ và khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

người đã đổ mồ hôi và cả máu xương để gìn giữ từng tấc đất, từng công trình giữa biển khơi. Đó không chỉ là vật liệu xây dựng, mà là biểu tượng của niềm tin và ý chí quyết tâm. Để rồi hôm nay, chúng ta thêm yêu, thêm tin và cùng nhau nắm chặt tay, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mãi mãi trường tồn, xanh thắm giữa đại dương.

✍️ THÁI THỊNH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Thời gian qua, các tổ chức đoàn trên toàn tỉnh đã chú trọng triển khai công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) với nhiều hình thức. Không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, hoạt động này còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ĐV-TN đối với quê hương, đất nước.

Phong phú các hoạt động

Trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ, đạt hiệu quả thiết thực nhất là các hoạt động giáo dục trực quan về các "địa chỉ đỏ". dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo ĐV-TN phường Ninh Chữ có dịp tham gia trại truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tại đình Văn Sơn. Với khẩu hiệu "Tri ân quá khứ - Giữ gìn truyền thống - Tiếp bước cha anh", chương trình do Đoàn phường tổ chức có nhiều hoạt động vừa mang đậm chất thanh niên, vừa mang tính giáo dục cao như: chụp ảnh lưu niệm với đình Văn Sơn; tìm hiểu truyền thống, lịch sử địa phương; giao lưu văn nghệ, lửa trại... Trước đó, cuối tháng 3, Đoàn phường đã tổ chức hành trình về nguồn tại di tích lịch sử núi Cà Đú - căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Các ĐV-TN đã thực hiện nghi thức chào cờ, tham gia sinh hoạt chính trị, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho học sinh ưu tú; gắn bảng mã QR, góp phần lan tỏa thông tin, đưa di tích lịch sử núi Cà Đú đến gần hơn với người dân và du khách.

Trong khi đó, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn - Tháng Tư lịch sử" tại di tích Đê-pô xe lửa Tháp

Chàm (phường Đô Vinh), với gần 200 đại biểu, ĐV-TN và học sinh tham gia. Các bạn trẻ đã dâng hương, tham quan, nghe giới thiệu về lịch sử di tích và sinh hoạt chuyên đề "Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh". Chị Lê Thị Thanh Trà - Bí thư Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chia sẻ, tuy đã biết đến "địa chỉ đỏ" này thông qua các kênh thông tin, nhưng được đến tận nơi, nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện gắn liền với địa danh đã giúp các ĐV-TN khắc ghi sâu hơn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ĐV-TN.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Khánh Hòa cũng luôn chú trọng công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho ĐV-TN. Vừa qua, đơn vị đã có chuyến hành trình về với "địa chỉ đỏ" Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Các ĐV-TN đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma năm 1988. Trước đó, đơn vị tổ chức buổi sinh hoạt thanh niên với chủ đề "Giá trị của hòa bình", tổ chức cho ĐV-TN xem bộ phim "Mưa đỏ". Anh Lương Phan Vinh - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank Khánh Hòa cho biết, giáo dục truyền thống cho ĐV-TN là hoạt động thường xuyên của đơn vị, giúp mỗi đoàn viên thêm tự



● Đoàn phường Ninh Chữ kết nạp đoàn tại địa chỉ đỏ.

hào về truyền thống dân tộc, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong hành trình rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Giáo dục thực chất, hiệu quả

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết". Khắc ghi lời Bác dạy, cùng với cả hệ thống chính trị, thời gian qua, tuổi trẻ Khánh Hòa xác định việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là "kim chỉ nam" trong công tác thanh niên. Anh Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho ĐV-TN được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua các chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Hành trình đến với địa chỉ đỏ"... 100% đoàn cơ sở đã lồng ghép công tác giáo dục truyền thống cách

mạng trong các buổi sinh hoạt đoàn. Đồng thời, tổ chức các hội thi, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tọa đàm, giao lưu, trò chuyện với các nhân vật lịch sử; kết nạp Đoàn, kết nạp Đội tại địa chỉ đỏ... Từ đó, góp phần vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh, thiếu niên. Chỉ riêng trong Tháng Thanh niên năm 2026, Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 705 hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thu hút hơn 85.600 lượt ĐV-TN tham gia với nhiều chủ đề tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn; tuyên truyền theo chủ đề Tháng Thanh niên; học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Song song với hoạt động giáo dục trực quan, các tổ chức đoàn đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội, các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, tổ chức những cuộc thi trực tuyến và truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội... góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong ĐV-TN và Nhân dân. Công tác giáo dục truyền thống cũng được lồng ghép vào các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ...

"Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giới trẻ và trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống... Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ", anh Huỳnh Hữu Phúc cho biết.

VĨNH THÀNH

Lên vùng cao Bắc Ái Tây thăm Di tích lịch sử quốc gia Bẫy đá Pinăng Tắc trong những ngày tháng Tư lịch sử, tôi được nghe kể về chiến công lẫy lừng của quân và dân xã Phước Bình (nay là xã Bắc Ái Tây) gắn liền với người anh hùng Pinăng Tắc và trận địa đánh địch năm xưa bên đèo Gia Túc.

"Pinăng Tắc cho ta mùa xuân/Ta ghi nhớ công ơn Bác Hồ/Bộ đội ta thương trẻ thương già/Bao gạo này quý hơn trời đất/Ta ghi vào tim óc đừng quên". Mang những câu hát trong bài ca "Bác Ái mặt trời lên" đến hỏi chuyện ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ái Tây, tôi mới hay đây là lời ngợi ca về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Pinăng Tắc - người con Raglai anh hùng gắn liền với trận đánh hào hùng bằng bẫy đá, hầm chông, cung tên... trên đèo Gia Túc mà lịch sử cách mạng Việt Nam đã khắc ghi. Rồi ông Cảnh đưa tôi đi thăm Di tích lịch sử cấp quốc gia Bẫy đá Pinăng Tắc và tìm gặp đồng đội của anh hùng Pinăng Tắc để hiểu thêm về trận đánh lẫy lừng tiêu diệt hơn 100 tên lính nguỵ, khơi nguồn cho cao trào kháng chiến chống Mỹ bằng vũ khí thô sơ.

Từ trung tâm xã Bắc Ái Tây, chúng tôi theo đường ĐT.707 hướng về phía đèo Gia Túc hiểm trở. Bia di tích Bẫy đá Pinăng Tắc khắc ghi: Tại địa điểm này - đèo Gia Túc, xã Phước Bình

NHỚ VỀ NGƯỜI ANH HÙNG PINĂNG TẮC



● Bẫy đá Pinăng Tắc - nơi khởi nguồn cao trào kháng chiến chống Mỹ bằng vũ khí thô sơ của đồng bào Raglai xã Bắc Ái Tây.

(nay là xã Bắc Ái Tây), tận dụng địa thế hiểm trở, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là dòng sông chảy xiết, ở giữa là một con đường mòn độc đạo để ra vào Phước Bình, đồng chí Pinăng Tắc đã chỉ huy lực lượng dân quân du kích xã bố trí một trận địa phục kích, cho đặt 17 bẫy đá liên hoàn, mỗi chiếc cách nhau chừng 20m, trên đoạn đường dài khoảng 500m, phía dưới cho cắm chông, xoa bẫy; dân quân du kích

mang cung có tẩm độc phục kích hai đầu sẵn sàng giết giặc. Trưa 10-8-1961, địch mở trận càn lớn theo con đường mòn độc đạo dưới chân đèo Gia Túc tiến vào căn cứ Phước Bình. Khi đó, đội quân du kích do anh hùng Pinăng Tắc chỉ huy với trang bị cung tên, ná, giáo mác, gậy gộc phục kích ở hai phía đèo Gia Túc, sẵn sàng chiến đấu. Khi quân địch lọt vào trận địa phục kích, anh hùng Pinăng Tắc đã chỉ huy dân quân du kích đồng loạt cho sập bẫy, đá trên vách núi đổ xuống đội hình địch, địch hoảng loạn bỏ chạy lại bị tên ná bắn ra, bị đập chông, mắc bẫy do du kích gài sẵn, khiến cho hơn 100 tên địch chết và bị thương.

Trong dòng hồi tưởng về người chỉ huy của mình năm xưa, bà Pinăng Thị Ba (83 tuổi, ở thôn Hành Rạc 2, xã Bắc Ái Tây) luôn giữ mãi ấn tượng về anh hùng Pinăng Tắc - người con Raglai sinh năm 1922, mất năm 1978, quê ở xã Phước Thành (nay là xã Bắc Ái Đông) có lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc. "Ông Pinăng Tắc ít nói nhưng say mê giảng dạy cho bà con về cách đánh giặc, ông băng bó từng vết thương cho đồng đội giữa rừng già đói khát. Ông đã tổ chức cho dân quân du kích làm bẫy đá, hầm chông, mang cung đánh giặc ở đèo Gia Túc, giết được nhiều kẻ xấu lắm. Tôi cùng 2 anh trai và nhiều người nữa đã trực tiếp tham gia

trận phục kích năm ấy, ai cũng khâm phục và tự hào khi nhớ về người anh hùng Pinăng Tắc", bà Ba chia sẻ.

Lần giờ từng trang sử Đảng bộ huyện Bắc Ái (trước sáp nhập tỉnh), những dòng chữ như tái hiện ký ức hào hùng năm xưa: "Trận địa bẫy đá Pinăng Tắc đã khơi nguồn cho cao trào kháng chiến chống Mỹ bằng vũ khí thô sơ. Riêng năm 1967, huyện Bắc Ái tổ chức 61 trận đánh chống càn, tiêu diệt hơn 1.000 địch, riêng vũ khí thô sơ bẫy đá, hầm chông giết được hơn 300 tên. Cũng trong năm đó, huy động hơn 10.000 lượt đồng bào vót chông, bố trí tới 3.259 hầm chông, làm 350 mang cung, xây dựng hơn 50 bẫy đá".

Đến thăm Di tích lịch sử quốc gia Bẫy đá Pinăng Tắc, nơi diễn ra trận địa phục kích địch trưa 10-8-1961 trên đèo Gia Túc, tôi càng thêm hiểu về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đánh đuổi kẻ thù chỉ với vũ khí thô sơ của các thế hệ cha, ông đi trước. Trải qua mấy chục năm, di tích Bẫy đá Pinăng Tắc sừng sững bên vách đá, nhắc nhở bao thế hệ về sự mưu trí, dũng cảm, ý chí chiến đấu của đồng bào Raglai trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó tiêu biểu có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Pinăng Tắc.

HẢI LĂNG

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng:

DẤU ẤN 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Vạn Ninh) đã khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục địa phương. Từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu sau giải phóng, đến nay, nhà trường đã vươn lên trở thành địa chỉ tin cậy, nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh (HS) trên vùng đất phía bắc tỉnh.

Dấu ấn 50 năm về vang

Tiền thân của ngôi trường THPT mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là Trường cấp 2 + 3 Vạn Ninh. Ngày 15-1-1976, trường được đổi tên thành Trường Phổ thông cấp 2 + 3 Huỳnh Thúc Kháng. Những ngày đầu, trường chỉ có 1 dãy phòng học xuống cấp, số lượng HS hơn 200 em, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa đến 25 người. Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc duy trì hoạt động dạy và học là một nỗ lực lớn. Cùng ôn lại những ngày tháng gian khó đó, thầy Lê Hồi Cư - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giai đoạn 1989 - 1991 chia sẻ: "Lúc đó, trường nào cũng khó, nhưng riêng trường này lại càng khó khăn hơn. Phòng học thiếu nên HS học vào ban ngày, còn các hoạt động như: Họa hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể phải tổ chức vào ban đêm. Các phòng học chỉ có bàn, ghế rất ít, thậm chí nhiều ghế phải kê đá rồi bỏ mặt ghế lên để ngồi. Khó khăn, vất vả

Với những thành tích đạt được, nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2024, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1 - dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tập thể thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

như vậy nhưng thầy cô, HS luôn toàn tâm, toàn ý cho việc dạy và học".

Trải qua 50 năm, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Hiện nay, trường có gần 1.300 HS với 30 lớp và 84 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 100% giáo viên đạt trình độ đại học trở lên; nhiều cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ thạc sĩ. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang với các phòng học hiện đại, phòng thí nghiệm, phòng tin học, phòng học ngoại ngữ và các khu chức năng phục vụ tốt cho việc dạy và học. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành giáo dục và sự đồng hành của phụ huynh, cựu HS, trường đã được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và trao học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt,

công trình Tượng đài cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng trong khuôn viên trường không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người chí sĩ yêu nước mà nhà trường vinh dự được mang tên.

Từ năm 2009 đến nay, HS của trường đã đạt 252 giải HS giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học - kỹ thuật cũng đạt nhiều kết quả tích cực với 16 giải cấp tỉnh và có dự án dự thi cấp quốc gia đạt giải tư. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn duy trì ở mức cao, nhiều năm đạt 100%. Tỷ lệ HS trúng tuyển đại học hằng năm hơn 90%, trong đó có nhiều em là thủ khoa của tỉnh. Những con số này không chỉ phản ánh chất lượng dạy và học, mà còn minh chứng cho sự



● Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xếp hình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trước công trình Tượng đài cụ Huỳnh Thúc Kháng.

nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường. Từ ngôi trường này, bao lớp thế hệ HS đã vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, tu dưỡng, thành tài trong và ngoài nước. Nhiều cựu HS đã và đang đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, trở thành những bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân thành đạt...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Chia sẻ về chặng đường đã Qua, Nhà giáo Ưu tú Võ Đức Cao Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "50 năm là một hành trình đầy nỗ lực và tự hào của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Những thành quả hôm nay là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên không ngừng. Chúng tôi luôn xác định phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn để xứng đáng với sự cống

hiến của các thế hệ lãnh đạo, giáo viên đi trước và đáp ứng niềm tin của phụ huynh, HS hiện nay".

Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" với phương châm "4 tốt" (môi trường giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt, học tốt). Đồng thời, duy trì đều đặn các diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo với giáo viên, HS và phụ huynh để lắng nghe, chia sẻ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo nên bầu không khí thân thiện, gần gũi và cởi mở. Nhà trường cũng tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần nhiệt huyết và khả năng sáng tạo của giáo viên và HS.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt 50 năm qua, cùng sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên và HS, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trường chất lượng cao của tỉnh, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực địa phương.

HOÀNG DUNG

NHỮNG ANH HÙNG...

TIẾP THEO TRANG 6

Người lính đặc công quả cảm

Tuy đã ở tuổi 81 nhưng mỗi khi nhắc về những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ánh mắt ông Nguyễn Đức Quân (còn gọi là Nguyễn Trung Hiếu, quê tỉnh Đắk Lắk; hiện sinh sống ở phường Nam Nha Trang) vẫn sáng rực, giọng nói trở nên hào sảng. Ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người lính đặc công năm nào.

Ông Quân tham gia du kích từ năm 14 tuổi, từng bảo vệ cảng Vũng Rô, sau đó vào Đại đội đặc công thuộc Trung đoàn Ngô Quyền, chinh chiến từ Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ. Ông không nhớ chính xác đã tham gia đánh bao nhiêu trận, bị thương bao nhiêu lần, chỉ biết trên tấm áo quân phục lấp lánh hơn 30 tấm huân chương, trong đó có 2 huân chương được trao ngay tại chiến trường. Ông Quân nói: "Hồi chiến tranh, hễ có giặc ở đâu thì tôi đi làm nhiệm vụ ở đó. Đặc công mà, trên người luôn có thuốc nổ, tổ chức giao nhiệm vụ "mở đường máu" thì mình làm thôi, không nề hà gì".

Chỉ tay lên đầu - nơi một mảnh sọ bị mất trong trận chiến ở Gò Thi Thùng (tỉnh Đắk Lắk), ông kể, năm 1966, khi Lữ đoàn Dù 173 của địch dùng trực thăng đổ quân, quân ta từ địa đạo Gò Thi Thùng chui lên, đánh giáp lá cà bất ngờ. Quanh ông, đồng đội hy sinh, bị thương. Ông cũng bị pháo văng bị thương ở đầu. Không để địch chiếm lợi thế, ông xé áo buộc lại vết thương rồi gác trung liên ở giữa, các súng khác gác xung quanh, nã đạn từ khẩu này sang khẩu khác, trụ từ sáng đến chiều. Cũng từng có lần bị thương ở phổi, ông xé áo nhét tạm để chiến đấu tiếp. Lúc sau thấy lạnh ở

hông, phát hiện còn 1 lỗ thủng khác, ông lại xé áo nhét vào, cột chặt. Xong trận thì ông cũng bất tỉnh.

Năm 1969, chiến đấu gần Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), đối đầu với hơn 1.000 địch, ông Quân bị gãy xương sườn, đứt 3 khúc ruột, bị thương 1 mắt, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Trận đó, ông được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất ngay tại chiến trường. Ông cười hào sảng: "Tôi đánh trận mà không giết được giặc là không muốn ăn cơm. Khi cấp trên cho ra Bắc chữa trị, tôi nghĩ, đi bộ đội để chiến đấu, nên năn nỉ xin ở lại, đánh thêm trận nữa, thế là lại thêm 1 vết thương trên đầu". Với những chiến công đặc biệt, năm 1971, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nữ chiến sĩ kiên trung

Bà Lê Thị Minh Hãnh (quê tỉnh Đắk Lắk, hiện ở phường Nha Trang) là một tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Năm 13 tuổi, bà theo cha tham gia cách mạng. Năm 16 tuổi, bà làm Tiểu đội trưởng du kích xã Hòa Quang (cũ). Với tinh thần xông xáo, bám sát địa bàn, bà nhanh chóng xây dựng lực lượng du kích vững mạnh, phát triển cơ sở cách mạng.

Chỉ trong chưa đầy 3 năm (từ tháng 3-1965 đến tháng 1-1968), bà chỉ huy và trực tiếp tham gia hơn 50 trận đánh, phối hợp với bộ đội diệt 254 tên địch, làm bị thương 135 tên. Tháng 3-1965, khi địch huy động tiểu đoàn bảo an càn quét thôn Ngọc Sơn, tổ du kích do bà chỉ huy đã mưu trí dụ địch vào trận địa phục kích, diệt 23 tên, làm bị thương 6 tên. Dù bị vây khốn, bà vẫn bình

tĩnh chỉ huy rút lui an toàn, sau đó vận động Nhân dân đấu tranh chính trị và binh vận, khiến 11 lính ngự giải ngũ, nộp súng cho cách mạng, riêng bà đã trực tiếp tiêu diệt 13 tên địch.

Tháng 3-1967, tổ du kích của bà phục kích một đại đội biệt kích Mỹ tại Đồng Hòa - Đồng Mỹ - Ngọc Lãnh, diệt 18 tên, làm bị thương 12 tên. Dù bị thương ở đầu, bà vẫn kiên cường bám trận địa, tiêu diệt thêm 5 lính Mỹ và được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ". Đầu năm 1968, bà chuyển sang Ban An ninh tỉnh Phú Yên (cũ), đảm nhận chức Chính trị viên kiêm Bí thư Chi bộ Đội biệt động. Ở cương vị mới, bà chỉ huy đội biệt động "xuất quỷ nhập thần", tổ chức hàng chục trận đánh ngay giữa hang ổ địch. Hàng trăm tên ác ôn, gián điệp, cảnh sát, tề nguỵ bị tiêu diệt. Tiêu biểu là việc loại trừ tình báo viên CIA mang mật danh "Thiên Nga" (tên Hạnh) vào tháng 3-1969. Tháng 10-1969, bà cùng 2 đồng chí đột nhập trụ sở mật báo viên CIA ở Tuy Hòa, diệt 2 tên. Những đòn đánh chính xác đã làm tê liệt bộ máy tình báo địch. Tháng 8-1970, trên đường công tác, tổ của bà bị lính Nam Triều Tiên phục kích. Hai đồng chí hy sinh, bà bị thương nặng. Trong đau đớn tột cùng, bà vẫn chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt 8 lính Nam Triều Tiên, tạo điều kiện cho đồng đội rút lui an toàn.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, bà Lê Thị Minh Hãnh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương. Trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Phú Khánh và Công an tỉnh Khánh Hòa, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2004, bà nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm Thượng tá. Ngày 6-10-2009, bà vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

T.LONG - V.GIANG - H.LÃNG - P.VINH - LG

THỜI SỰ QUỐC TẾ

VIỆT NAM KÊU GỌI TUÂN THỦ NGHIÊM TÚC VÀ CÂN BẰNG CẢ 3 TRỤ CỘT CỦA HIỆP ƯỚC NPT

Ngày 27-4, tiếp tục ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), đại diện nhiều quốc gia đã chia sẻ quan ngại về môi trường an ninh và chính trị toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhất là những điểm nóng xung đột, đòi hỏi các quốc gia phải tái cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu của NPT nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung, khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành

cho Hiệp ước NPT. Xem đây là nền tảng quan trọng trong cấu trúc an ninh quốc tế, Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ nghiêm túc, cân bằng cả 3 trụ cột về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân. Trong đó, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm đặc biệt cần thực hiện các cam kết giải trừ quân bị và không đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược. Các quốc gia cũng cần thúc đẩy các cơ chế quốc tế hỗ trợ như sớm đưa vào thực thi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và tăng cường gia nhập, phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Việt Nam đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và quyền lợi của các quốc gia đang phát triển trong sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử nhằm thúc đẩy sự tiến bộ, thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, chuyên môn và bảo đảm nguồn tài chính bền vững. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện chính sách pháp luật quốc gia, thể hiện qua việc thông qua Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đến năm 2035, với tầm nhìn đến năm 2050; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập trung vào các lĩnh

vực y tế, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng. Đứng trước những thách thức toàn cầu đầy phức tạp, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định sự ủng hộ đối với giá trị của Hiệp ước NPT thông qua việc tăng cường nỗ lực tập thể và thông qua văn kiện kết quả hội nghị cân bằng, thực chất, định hướng cho chu kỳ tiếp theo của Hiệp ước.

Với sự chủ trì của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 27-4 đến 22-5, với nhiều phiên họp chuyên sâu giữa các quốc gia thành viên Hiệp ước.

Theo TTXVN

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 07/01/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông Võ Văn Tài và bà Nguyễn Thị Hà do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Xuân Mai và ông Nguyễn Công Sơn, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 399598 do UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 23/5/2005 cho hộ bà Trần Thị Xuân Mai và ông Nguyễn Công Sơn, cụ thể như sau:

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 399598 do UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 23/5/2005:

- Chủ sử dụng: Hộ bà Trần Thị Xuân Mai và ông Nguyễn Công Sơn.
- Địa chỉ thửa đất: Dọc QL27 - Khu phố 6, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn 6, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa);
- Thửa đất có diện tích 90m², mục đích sử dụng đất ở, nay được xác định tương ứng với thửa đất số 12, tờ bản đồ số 36, xã Ninh Sơn;

* Thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Bên chuyển nhượng: Hộ bà Trần Thị Xuân Mai và ông Nguyễn Công Sơn (không xác định được địa chỉ thường trú).

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Võ Văn Tài và bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Giấy tờ kèm theo: Giấy bán nhà đất giữa hộ bà Trần Thị Xuân Mai và chồng là ông Nguyễn Công Sơn với ông Võ Văn Tài và vợ là bà Nguyễn Thị Hà vào ngày 17/01/2013. Tuy nhiên, Giấy sang nhượng đất nêu trên chưa được chứng thực theo quy định và hiện tại ông Võ Văn Tài và bà Nguyễn Thị Hà đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

* Thông tin thửa đất chuyển nhượng:

Thửa đất có diện tích 90m², mục đích sử dụng đất ở, nay được xác định tương ứng với thửa đất số 12, tờ bản đồ số 36, xã Ninh Sơn (theo Phiếu đo đạc chính lý thửa đất ngày 25/12/2025 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn)

Nay, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn lập thủ tục tham mưu cấp thẩm quyền Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành AB 399598 do UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 23/5/2005 cho hộ bà Trần Thị Xuân Mai và ông Nguyễn Công Sơn, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho ông Võ Văn Tài và bà Nguyễn Thị Hà theo quy định

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LÊ NGUYỄN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 114, diện tích 559,8 m² thửa đất số 137, diện tích 152,2 m² tọa lạc phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 28.298.423.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn đồng). Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác (nếu có).

3. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký: Từ 7 giờ 30 phút ngày 29/4/2026 đến 17 giờ 00 phút 25/5/2026 (giờ hành chính), tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyễn tại Ninh Thuận (số 30 Thái Thị Bôi, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa)

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/5/2026 tại Trụ sở Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyễn.

Liên hệ số điện thoại: 097.144.1177 để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THIÊN PHƯỚC
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, khu K1, phường Đồng Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Hải, Ninh Thuận (số 340 Trường Chinh, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa).

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Tàu đánh cá số đăng ký: NT - 91360 - TS, đứng tên ông Nguyễn Dân; Tên tàu: HẢI ĐĂNG; Quốc tịch: Việt Nam; Công dụng: Khai thác Thủy sản; Kiểu tàu: Đánh cá; Năm và nơi đóng: 2018 - TP. Nha Trang (tại nơi neo đậu tàu cá trên địa bàn cảng cá Mỹ Tân, xã Vinh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

5. Giá khởi điểm: 12.249.000.000 đồng.

6. Tiền đặt trước: 1.224.900.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 29/4/2026 đến 11/5/2026 tại Công ty.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, khu K1, phường Đồng Hải, tỉnh Khánh Hòa.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THIÊN PHƯỚC
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Huy Cận, khu K1, phường Đồng Hải, tỉnh Khánh Hòa).

2. Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Hải, Ninh Thuận (số 340 Trường Chinh, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa).

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/5/2026 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Tàu đánh cá số đăng ký: NT - 91395 - TS, đứng tên ông Võ Văn Hương; Tên tàu: HỮNG PHÁT; Quốc tịch: Việt Nam; Công dụng: Khai thác Thủy sản; Kiểu tàu: Đánh cá; Năm và nơi đóng: 2018 - TP. Nha Trang (tại nơi neo đậu tàu cá trên địa bàn cảng cá Mỹ Tân, xã Vinh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

5. Giá khởi điểm: 13.001.000.000 đồng.

6. Tiền đặt trước: 1.300.100.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 29/4/2026 đến 11/5/2026 tại Công ty.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, khu K1, phường Đồng Hải, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ

Công ty Bảo hiểm Vietinbank Khánh Hòa (VBI Khánh Hòa)
Mã số thuế: 0101335193-012; Địa chỉ: Tầng 2-3, số 81 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm như sau:

STT	Loại ấn chỉ	Số seri quyền mất	Số seri ấn chỉ mất	
			Từ số	Đến số
1	Ấn chỉ TNDS kết hợp BHTN xe máy	21016370	210163698	210163698
		21016385	210163848	210163848
		25001785	250017841	250017841
2	Ấn chỉ TNDS kết hợp BHTN ô tô	23200806	232008058	232008059
		23200810	232008097	232008097
		23200811	232008107	232008107
		23200817	232008168	232008168
		25102948	251029471	251029471

VBI Khánh Hòa xin thông báo tới Quý đơn vị/Đối tác/Khách hàng số ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA

ĐT: (0258). 3817979 - (0258). 3525959

Email: quangcaobkh@gmail.com

dichvuquangcaoktv@gmail.com

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026)

HÀNH TRÌNH ĐƯA KINH TẾ BIỂN "VƯỜN KHƠI"



● Một góc Vân Phong.

51 năm kể từ ngày giải phóng, Khánh Hòa đang khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế biển vươn mình mạnh mẽ. Đứng trước những vận hội mới, kinh tế biển của tỉnh đang được hiện thực hóa bằng những chiến lược xanh, bền vững và đầy khát vọng.

Vị thế mới

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất, chưa bao giờ vận hội phát triển của Khánh Hòa thuận lợi như hiện nay. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1-7-2025, khi tỉnh Khánh Hòa mới hình thành sau điều chỉnh địa giới hành chính, không gian biển được mở rộng từ Đại Lãnh tới Cà Ná. Đó là sự cộng hưởng những nguồn lực, tạo ra tiềm năng kinh tế biển vô cùng to lớn. Với đường bờ biển dài hơn 490km, tỉnh không chỉ sở hữu chiều dài bờ biển lớn nhất cả nước, mà còn nắm giữ các vịnh biển nổi tiếng như: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy thơ mộng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam - người dành nhiều tâm huyết cho biển, đảo nhận định: "Không gian biển Khánh Hòa hôm nay được mở rộng theo cấp số cộng, nhưng tiềm năng phát triển kỳ vọng sẽ bứt phá theo cấp số nhân. Với các vịnh đẹp và giàu tiềm năng phát triển kinh tế, tỉnh đang có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch, vận tải biển mang tầm quốc tế".

Khi nhìn vào bản đồ quy hoạch, trục logistics liên hoàn từ bắc Vân Phong, nam Vân Phong đến Cà Ná đã tạo nên trục vững chắc cho kinh tế biển phát triển. Với khả năng tiếp nhận các siêu tàu với tải trọng lên đến 100.000DWT, các cảng biển này đang đưa Khánh Hòa trở thành một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu trên Biển Đông. Cùng với đó, hệ thống cảng biển chính là đòn bẩy để phát triển dịch vụ đóng tàu công nghệ cao. Tương lai gần, công nghiệp vận tải và logistics chất lượng cao cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Hiện nay, kinh tế biển và ven biển đóng góp tới 80% GRDP của tỉnh. Tuy nhiên, với hơn 200 đảo ven bờ và nhóm đảo san hô ngoài khơi thuộc đặc khu Trường Sa, tiềm năng thủy sản, dầu khí, băng cháy, sa khoáng của các nguyên tố hiếm sẽ còn mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn rất nhiều trong tương lai. Đồng thời, đây cũng là nền tảng vững chắc để Khánh Hòa thực hiện

khát vọng xây dựng trung tâm kinh tế biển quốc gia, nơi mà sự phát triển đi đôi với bảo tồn và khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng thông qua việc phát triển đặc khu Trường Sa.

Trụ cột "xanh"

Trong tâm thế của địa phương thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Khánh Hòa chọn cho mình một lối đi khó nhưng bền vững, đó là phát triển kinh tế biển xanh. Tỉnh không chấp nhận phát triển "nóng" bằng mọi giá, thay vào đó là sự lên ngôi của công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dải ven biển từ Cam Lâm đến Cà Ná hiện nay đã trở thành tâm điểm của năng lượng tái tạo. Trong tương lai gần, các nhà máy điện gió ngoài khơi không chỉ là biểu tượng của sự hiện đại, mà còn là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng và cam kết giảm phát thải.

Cùng với năng lượng, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang trở thành mũi nhọn tiên phong cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 850 triệu USD, chiếm gần 45% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, Khánh Hòa đang dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản.

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển bền vững là yếu tố quan trọng hàng đầu để khẳng định thương hiệu thủy sản Khánh Hòa trên thị trường quốc tế. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là trách nhiệm bảo tồn nguồn lợi đại dương cho thế hệ mai sau. Yếu tố này quyết định cho thủy sản Khánh Hòa vững vàng bước vào những thị trường khó tính nhất thế giới như Mỹ, Nhật Bản hay EU.



● Cảng biển tổng hợp Cà Ná.



● Cảng Cam Ranh.

Đánh thức di sản

Sức mạnh nội sinh của kinh tế biển Khánh Hòa còn nằm ở sự hòa quyện giữa hạ tầng hiện đại và chiều sâu văn hóa di sản. Việc đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào các tuyến cao tốc chiến lược như: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Đà Lạt sẽ mở toang cánh cửa kết nối du lịch khu vực ra thế giới. Bên cạnh hàng không, hệ thống cảng biển là yếu tố quan trọng giúp du lịch biển tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, tăng 33,8%; khách nội địa đạt khoảng 2,1 triệu lượt, tăng 18,6%. Tổng thu du lịch từ đầu năm đến nay ước 27.415 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sự hợp nhất địa giới hành chính mới đã giúp hình thành các tuyến du lịch xuyên suốt, kết nối những giá trị văn hóa ngàn năm của người Chăm, người Raglai và tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na. Du khách giờ đây không chỉ đến để tắm biển Nha Trang hay nghỉ dưỡng tại các resort 5 sao ở Bãi Dài, mà còn trải nghiệm "con đường di sản" từ Tháp Bà Pô Nagar đến không gian văn hóa làng biển đặc sắc.

Để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, sở đang trình UBND tỉnh ban hành đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, ngành du lịch tiếp tục triển khai Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh của tỉnh, hướng tới phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, đáp ứng xu hướng cũng như yêu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ đầy tự hào, mà còn cùng nhìn ngắm một Khánh Hòa đang vững vàng "rẽ sóng". Với những cơ chế đặc thù và sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp, kinh tế biển Khánh Hòa đang mang theo khát vọng của bao thế hệ về một tương lai thịnh vượng, vươn ra thế giới...

ĐÌNH LÂM